

Hallo iedereen

Hierbij willen wij een update geven over ons werk in Salard, wat zich natuurlijk grotendeels in het Kamav Tut huis afspeelt.

Allereerst hopen wij dat u fijne kerstdagen heeft mogen hebben!

Wij hebben een hele drukke tijd gehad vooral net voor de de kerstdagen met allemaal kerstvieringen en oefeningen van de kinderen die achter bij ons komen in het Kamav tut huis maar ook onze eigen kinderen die kerstvieringen hadden op school.

Het eerste gedeelte wil ik aan de huiswerkbegeleiding besteden.

Op dit moment komen er rond de 40 kinderen bij ons op de huiswerkbegeleiding.

Verdeeld over twee groepen, helpen wij ze met huiswerk en andere school dingetjes.

Heel vaak is het in het begin van het schooljaar dat er heel veel kinderen komen en uiteindelijk blijven er maar een 20 over, dit was in de voorgaande jaren zo, maar dit jaar is eigenlijk iedereen gebleven.

Misschien zien de ouders ook meer hulp in de huiswerkbegeleiding.

Ook zijn de ouders heel veel veranderd vergeleken met 10 jaar geleden, ze sturen hun kinderen, maar ze komen ook zelf wat sneller naar ons toe met vragen, of bellen als er iets is.

Waarschijnlijk zien de ouders ook dat je zonder opleiding in de toekomst nergens meer kunt werken, vroeger kon je gaan schoffelen, maar dat gaat ook allemaal machinaal tegenwoordig, dus blijft leren over.

Ook is het schoolwerk en het huiswerk best moeilijk, als voorbeeld neem ik het rekenen van onze oudste dochter, die krijgt gewoon algebra op de basisschool, gelukkig hebben wij niks te klagen, ze vindt het hartstikke leuk en hulp hoeft ze nergens bij te hebben maar als ik het was geweest in die leeftijd, dan had huiswerkbegeleiding zeker nut gehad.

Je ziet in de kinderen ook heel veel vooruitgang, er zitten natuurlijk kinderen tussen met wie het wat moeilijker gaat, eigenlijk zouden die kinderen op speciaal onderwijs moeten zitten maar dat is wat moeilijker op dorp.

In december hebben we met de meeste kinderen geoefend om weer eens een kerstavond te organiseren.

Dit hebben wij de 23e gevierd met elkaar, niet te lang maar wel heel mooi, ook omdat de kinderen best lange versjes hadden geoefend, sommige hadden wel een vers van 16 zinnen, vooral de meisjes waren daar goed in, de jongens die zijn wat luier in dat opzicht, maar die kregen alsnog 4 a 6 zinnen.

In twee groepjes hebben we de viering gedaan, eerst de kleinre kinderen daarna de grote kinderen.

Eigenlijk altijd zongen we heel veel en waren het versjes van 2 zinnen, maar omdat ze meer kunnen dan 2 versjes leren, hebben we hen meer hooi op de vork gegeven.

De grote kinderen complimenteerden zelfs de kleinere kinderen met hun optreden.

Ook kwam er een juffrouw van de kinderen kijken, de kinderen hadden haar uitgenodigd en zei kwam kijken, dat doet natuurlijk ons ook weer goed.

Aan het einde van de viering hebben we sandwichjes uitgedeeld en wat met elkaar gedronken.

En wat vaak gebeurde is dat iedereen wegvloog als het klaar was, maar nu bleef iedere ouder en kind nog gewoon een poosje na, om samen te kletsen en wat lekkers te eten. Dat heeft ons echt verbaasd, het was een hele aangename verrassing voor ons.

Zo gaat eigenlijk de huiswerkbegeleiding lekker door met de kinderen, je ziet ze groeien en ontwikkelen, maar eigenlijk ook de ouders....

Ouderen programma

Ook dit programma gaat lekker door, op dit moment komen er ongeveer 13 ouderen. Elke donderdag hebben wij samen een gezellig ochtend/middag, net tot hoe lang we het maken.

Hier is het nog steeds koffie/thee iets lekkers, bijbelverhaal, zingen, bidden en poosje gezellig bijkletsen, ondertussen doet Andras bij ze glucose meten, bloeddruk meten. Tegen het einde van de ochtend is meestal het eten klaar en daarna gaat iedereen weer naar huis.

De meesten mensen gaan en komen met de auto, Andras haalt ze op met de stichting auto, en brengt ze ook weer weg.

Ergens in december proberen we altijd ook een kleine kerstviering te houden, en dan maken we de ruimte even wat mooier, we hebben wat kleine schaalpjes gekocht en wat lekkere dingetjes in gedaan, en dat schaalpje mag als herinnering dienen.

Wat we zien is dat deze winter best een moeilijke winter is, omdat de pensioenen erg laag zijn, en de prijzen juist heel hoog zijn qua eten en verwarming, vooral de houtprijs is heel erg omhoog gegaan, en waarom? dat weet niemand...

Sommigen hebben nog wel hulp van een zoon of dochter, maar niet iedereen, vooral in de winter is het dan afzien, het is eerder donker komen amper buiten omdat het toch kouder is buiten, ook zijn sommigen bang voor de avond/nacht omdat ze toch alleen zijn.

We proberen ze elke maand een beetje te helpen met wat we kunnen, soms krijgen wij ook producten uit Nederland of uit Roemenië en kunnen wij ze verder helpen met wat we kunnen.

Wij zouden graag meer helpen in de wintertijd, maar daar is niet echt geld voor.

Laatst hebben we een groot bedrag gekregen om hout te kopen voor de ouderen, dit wordt in januari gekocht, meestal is het dan ook wat kouder, en raken mensen door de eerste voorraad heen.

Het hout willen we uitdelen aan de mensen die echt geen hout hebben of nu nog wel hebben maar geen echte familie die om hen heen kijkt die een vracht hout kunnen kopen voor ze.

Veel ouderen maken aan het eind van de middag pas een vuurtje om warm te zitten en zo is het avonds als ze dan slapen ook nog een beetje op temperatuur.

Zo gaat het ouderen programma lekker door, we proberen zo iedereen een beetje te helpen waar we mee kunnen.

Hieronder wil ik meerdere foto's delen met bij sommigen ook een uitleg, zodat u weet waar het over gaat.

Heel hartelijk dank voor jullie hulp dit jaar! en wij wensen u een super mooi 2022



De voorganger kwam alleen even wat pakketten ophalen maar de kinderen zijn helemaal gek met hem omdat hij ook een kindervoorstelling doen met kerst dus werden er gelijk liedjes gezongen,



Hulp bij het lossen hoeven we meestal niet om te vragen, altijd zijn er wel jongens of meiden die willen helpen.



Hier is de al benoemde kindervoorstelling.



We hadden een hele pallet met appels en dozen bananen gekregen uit Nederland van stichting Promotie



Er is meestal genoeg om uit te delen, zo kunnen ze ook wat dingen voor thuis meenemen.



Hier deden we inkopen bij de Lidl voor de Sinterklaas pakketjes, je hebt altijd een hele kar vol.



Sinterklaas viering met de kinderen. Hier hebben we lekkere patat gemaakt (zelf gesneden) en snitels, lekker lekker.



De jongens en de meiden zoeken elkaar toch op, dus dit was de meiden tafel.



Hier kreeg iedereen nog wat mee naar huis na een spelletje met elkaar



Paar van de ouderen van het ouderen programma.



Hier hebben we Toros kaposzta gemaakt, de is zure kool met varkensvlees en uien, altijd lekker, vooral met zigeuner pannenkoek erbij.



Nog een foto van de Sinterklaas viering.



Twee van de vrouwen die bij ons komen, met een kerst presentje in hun hand.



Heerlijk winterweer, gelukkig is het alweer een poosje goed boven nul.



Koffietijd en babbeltje maken met elkaar. Meestal worden de laatste dorps nieuwtjes ook wel besproken.

We kregen lekkere chips uit Nederland, ook al is een frietje satesaus niet bekend hier, ze lusten het wel.





Hier Inci met haar moeder en zusje, heel vaak helpen zij toch met het koken voor ouderen achter, en niet alleen met koken, ze zijn heel vaak hier te vinden met hulp.

Sinterklaas viering spelletjes tijd met elkaar.



Poppenkast uitvoering, genoeg kinderen aanwezig in ieder geval.

Nog een foto, ze doen het heel leuk, ze hebben een verhaal en er wordt daar een verhaal verteld, zelf hebben ze grote poppen en het is hilarisch om te zien.





Sinterklaas alweer...

Kerstavond met
elkaar, hier is het
begin van de avond.



De kleine groep met
kinderen, ieder had zo
zijn of haar versje.

De grote groep.





Hier maken we met elkaar sandwiches in de middag, we hadden ook precies genoeg.

De grote groep met kaarsjes in hun hand, en hier zingen ze een lied met elkaar.



Andras houdt een hele korte getuigenis, en ze waren echt aandachtig aan het luisteren.

Heel hartelijk dank voor uw steun van dit jaar!