

Kerstpakketen 2021

Half december tussen 15 en 17 december zijn we de pakketten uit gaan delen. Het grootste gedeelte is op dorp uitgedeeld, en een gedeelte van de pakketten zijn in de buurdorpen uitgedeeld.

We zijn weer bij heel veel mensen geweest, en hebben natuurlijk veel mensen blij mogen maken met iets moois, het was een super mooi pakket.

Ik had God gevraagd om mensen op mijn pad te brengen die echt hulp nodig hebben, of een pakket heel goed kunnen gebruiken.

In deze Covid periode hebben mensen het toch wat moeilijker, veel producten zijn duurder geworden, vooral basis producten zijn duurder geworden.

Vooraf bij de ouderen kan je de problemen zien, althans dat zien wij hier.

Velen hebben maar een klein pensioen, als je dan ook nog een gedeelte aan medicijnen moet uitgeven en dan ook nog aan voedsel dat duurder is geworden, dan blijft er niet veel over.

Wij waren bij een oudere vrouw, die huilend vertelde dat ze al twee jaar vanwege ziekte niet buiten is geweest, dat raakte mij heel erg, en dan een mooi pakket krijgen vinden ze dan toch heel fijn, die mensen zijn vaak het meest dankbaarst. Er waren meerdere ouderen die aan de vrouw die altijd met ons meegaat in een buurdorp vroeg of ze dit jaar ook weer zouden komen met een pakket, want ze zien er naar uit.

Er zijn zoveel ouderen die ziek thuis zitten achter gesloten deuren, als je er langs komt weet je niet wat er afspeelt achter die muren, maar binnen hoor je dat mensen vaak alleen zijn, kinderen in het buitenland, of ze kijken niet meer om, en dan kom je weer terug bij het pensioentje dat zo klein is dat ze amper rond kunnen komen, een pakket is misschien een druppel op de gloeiende plaat maar het helpt mensen wel een paar mooie dagen door.

We kwamen ook bij mensen die we al langer kennen, en die ook incontinentie materiaal en andere hulpproducten krijgen via Andras, we werden daar ook hartelijk voor bedankt.

Veel ouders van de kinderen die op de huiswerkbegeleiding komen bedankte ook hartelijk voor de kinderkleding die we laatst uit mochten delen, natuurlijk komen dan ook de koeken voorbij, ze vinden ze allemaal erg lekker.

Wij zijn heel dankbaar dat we weer veel mensen blij mochten maken met mooie pakketten.

Wij wensen iedereen veel zegen toe, en veel succes in 2022!

Met vriendelijke groet, Inci en Domien













